

Wij willen U rust geven
al is ons hart vol droefheid.
Uw lijden zien en niet kunnen helpen
was onze grootste smart.



We bewaren een dankbare herinnering
aan haar die ons dierbaar was

ZUSTER LOUISA

Sylvie D'Haeseleer

Zij werd geboren te Welle op 29 mei 1913
Zij wijdde zich aan de Heer op 9 maart 1933
in de Kongregatie van de Zusters van de
H. Vincentius a Paulo van Deftinge
Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede
te Zottegem op 3 november 1987, gesterkt
door de sacramenten van de zieken.

Wij danken U, Heer, voor deze zuster die
ons zo nabij en dierbaar was. We danken
U omdat zij voor ons een levend teken was
van uw liefde doorheen de religieuze toe-
wijding. Voor haar rustige en goedmoedige
persoonlijkheid danken we. Voor haar goede
en trouwe zorgen als opvoedster, voor haar
liefdevolle toewijding en meelevens met de
vregden en de pijnen van oude mensen.
Haar oudjes moesten gelukkig leven in een
gulle heem.

Voor haar oprechte belangstelling en zin
voor verantwoordelijkheid bij de religieuzen

die aan haar leiding werden toevertrouwd,
danken we U.

Vroeg werd die bereidwilligheid pijnlijk
gestoord: een langdurige kruisweg, een
traan om het onnoemelijk zware, een glim-
lach van gelatenheid. Zij was sterk in haar
geloof en hoop op de Heer.

Het gebed en de zorgen van haar mede-
zusters, het voorbeeldig meelevens van haar
geliefde familie waren haar een grote
troost. Zij zal verrijzen in de Heer.

Wij bidden U, Heer,

dat er niets van dit schone religieuze leven
zou verloren gaan. Dat ze verder mag leven
in haar Kongregatie en in haar familie,
in de vele herinneringen, in de taak van
de religieuzen in de Kerk. Dat zij tot ons
mag blijven spreken in al het goede dat zij
nog hoopte af te werken tot welzijn van de
samenleving.

Mogen wij allen in deze samenhorigheid
de belofte herkennen dat God ons tot over
de dood heen trouw blijft en ons allen
opwacht in Zijn huis.

Uw deelname was voor ons een troost.

Uw gebed was voor haar een hulp.

Wij danken U om uw meelevens.

De overste en de zusters van de
H. Vincentius a Paulo - Deftinge.
De families D'Haeseleer en Praet.