

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## ACHIEL D'HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

Augusta Walraevens

Geboren te Nederbrakel op 6 oktober 1905,  
en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciskus  
te Opbakel, op 9 oktober 1965,  
voorzien van de H. Olie en de Pauselijke Zegen.  
Gepensionneerd Mijnwerker.

Laat ons bidden :

“God, wie het eigen is altijd barmhartig te zijn en te sparen, wij smeken U voor uw dienaar Achiel, die Gij uit deze wereld hebt laten heengaan : laat uw heilige engelen hem opnemen en geleiden naar het hemels vaderland, het paradijs: zodat hij die in U geloofde en op U vertrouwde, de eeuwige straffen moge ontgaan en deel krijgen in de hemelse vreugde”.

De duurzame overledene heeft voor zijn gezin zwaar werk aanvaard, zodat hij wel wat vroegtijdig van zijn rustperiode hier in de tijd is overgegaan naar de vreugde van het eeuwig leven. Hij was een vrome, stille man; aangenaam in zijn omgang voor iedereen.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden, mijn uur was gekomen; ik dank u voor uw liefde en vriendschap. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens allen in de eeuwigheid bij God.

Mijn Jezus Barmhartigheid.



Mevrouw Achiel D'HAEYER-WALRAEVENS,  
kinderen en kleinkinderen,

De Familiën D'HAEYER,  
BETTESONNE,  
WALRAEVENS,  
DE STAERCKE,

BEDANKEN.

---

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470