



Vroom en dankbaar gedenken wij :

DE HEER

Albert, Gustaaf D'HAeyer

weduwnaar van mevrouw

Maria ROUCKHOUT

geboren te St-Maria-Oudenhove op 17 augustus 1913
en godvruchtig overleden in het A. Z. St-Elisabeth
te Zottegem op 26 december 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oudstrijder - Krijgsgevangene 1940 - 45.

De families : D'HAeyer, ROUCKHOUT,
VAN HOORDE en GHIJS
DANKEN U voor uw medeleven
en uw gebed.

Deze man heeft zich tijdens zijn leven sterk ingezet om veel goed te doen voor zijn echtgenote en familie. Vol liefde zorgde Albert voor zijn vrouw, zoals zij ook van ganser harte alles voor hem deed. De laatste tijd groeiden ze nog sterker naar mekaar toe, bezorgd als ze beiden waren om de gezondheid van de andere. Hun woning stond altijd gastvrij open voor de kinderen en jonge mensen uit de familie. En over zijn werk kon Albert met fiere vreugde vertellen. Maar sinds geruime tijd was ziekte een hinderlijke rem op wat hij allemaal wilde doen. Twee maanden geleden overviel hem nog de pijn zelf bedlegerig te zijn wanneer zijn echtgenote hem vrij plots ontviel. Machteloos moest hij het aan familie en vrienden overlaten alles te regelen, maar het was hem een diepe troost te weten dat het allemaal goed en naar zijn wens was verlopen.

Albert overleed op tweede Kerstdag. Op het Kerstfeest zelf had hij nog voor de gepaste stemming gezorgd, door samen met enkele andere zieken "Stille Nacht" te zingen. Misschien heeft hij toen beter dan wie ook begrepen wat hij zong: " 't Goddelijk Kind vreedzaam lacht." 's Anderendaags al is hij binnengegaan in de hemelse rust van Onze Heer Jezus. Wij bidden dat hij daar het loon mag krijgen voor al het goede dat hij in dit leven heeft tot stand gebracht.

Mijn dierbare familieleden, van harte dank voor alles wat gij voor mij en Maria hebt gedaan. Voor de vele jaren familiale vriendschap, en vooral voor al de hulp en steun tijdens onze ziekte. Uw grote goedheid bewaar ik in eeuwige herinnering.