

GOD IS LIEFDE



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Albert, Remi D'HAeyer**

echtgenoot van Mevrouw  
EMMA MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel op 24 december 1903  
en godvruchtig overleden  
in de St.-Franciscuskliniek te (Op)Brakel  
op 3 juli 1986,  
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Wij nemen afscheid van een man die een voorbeeld was voor zijn gezin en zijn medemensen. In eenvoud was hij groot, zijn zin voor verantwoordelijkheid echt, sterk zijn werklust en zijn dienende liefde werd door een sterk gevoel voor rechtvaardigheid gedragen.

Was zijn voorkomen naar buiten soms stoer of ietwat hard, zijn menselijk hart was van goud. Hij hield vast aan het leven. Mensen kunnen zich moeilijk verzoenen met her feit dat zij eens naar God terug moeten gaan, toch wist hij zich uiteindelijk op weg naar Hem en hij was er mee verzoend.

Afscheid nemen van echtgenote, kinderen en kleinkinderen viel hem zeer zwaar, en ook wij zullen er ons moeizaam aan gewennen, toch rekenen we op uw voorspraak, vader.

Lieve echtgenote, beste familie, nu mijn aardse taak is volbracht, wil ik bij God, ons aller Vader voor u ten beste spreken opdat Hij u kracht en sterkte geeft om verder te leven in liefde en goedheid zoals ik u heb voorgedaan.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor hem.

De families D'HAeyer, DE BOCK,  
MEERSCHAUT en UYTTERHAEGEN

danken U voor de blijken van kristelijk medeleven.

---

Begravenissen M. Piteraerents, Tenbosse 24 Brakel  
Drukk. L. De Ruyver - Brakel