

†

**Dankbaar aandenken aan de
Heer**

Albertus, Martinus D'HAeyer

echtgenoot van Mevrouw

Louise, Leontine VAN DEN BORRE,

geboren te Nederbrakel op

16 januari 1912 en godvruchtig

overleden in de kliniek

St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 24 maart 1981,

gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Na een leven van hard werken en in volle dienstbaarheid aan allen die om zijn hulp vroegen, is Albert na een lijdensweg van meer dan drie maanden van ons heengegaan.

Hij was een zwijger en dulde niet dat men over anderen praatte. Zich bewust dat ieder mens zijn kruisen te dragen heeft, zweeg hij over eigen leed om niet nodeloos anderen nog meer last te berokkenen.

Nu hij ons verlaten heeft om zijn tocht naar het eeuwig geluk verder te zetten willen we hem helpen met ons gebed. We richten ons tot de

Heer en vragen : « Heer, wil ook voor onze dierbare overledene Albert mild zijn en neem hem op in uw nabijheid om daar voor eeuwig te genieten van het geluk van de hemel.

H. Jozef, wil voor Albert en voor ons allen ten beste spreken.

De families D'HAeyer, COESSENS,
VAN DEN BORRE, SPITAELS,
danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel