

HEER, UW WIL GESCHIEDE!



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mijnheer

ALFRED D'HAEYER

Weduwnaar van Maria-Sidonie VERCLEYEN
Echtgenoot van Maria-Bertha MANGELEER

Geboren te St Maria Horebeke, op 30 April 1874,
en er godvruchtig overleden op 10 Maart 1951.
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart & H. Barbara.

*

Wij hebben hier geen vast verblijf; wij zijn reizigers, op weg naar God.

Dat wist de duurzame overledene. Bij zijn be-rechting zei hij: • ik ben sterfelijk gelijk iedereen. 'n Mens doet dikwijls iets met een goed gedacht, maar 't loopt al eens verkeerd uit. Doch onze Heer weet 't en heeft er zijn inzichten mede. Met dien kijk over zijn leven en zijn overgave aan de God-delijke Voorzienigheid heeft hij zijn laatste weken doorgebracht, gaarne nabiddend tot het H. Hart en Moeder Maria wat hem voorgezeid werd.

Bemінде echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik verlaat dit tranendal om voor eeuwig een vrede-vol leven in te zetten. Ik dank U om uw milde zoren en hartelijke genegenheid. Samen met mijne duurzame broeders, schoonzusters en familieleden allemaal, gedenk mijner in Uw H. Missen en Rozen-kransgebed. Gij vooral mijn twee dochters in het Klooster, denkt dikwijls aan vader zaliger.

Tot weerziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Uitg. H. Bouters - koster - St Kornelis-Horebeke.

Mevrouw Alfred D'HAEYER, geboren Bertha MANGELEER,

Eerwaarde Zuster Marcella der Zusters Franciscaners, Crombeen, Gent,
in de wereld Mejuffer Anna D'HAEYER,

Eerw. Zuster Bernadette der Zusters van den H. Vicentius à Paulo, Kieldrecht,
in de wereld Mejuffer Clara D'HAEYER,

Mijnheer en Mevrouw Florent DE RUYCK-D'HAEYER en kinderen Magda
en Hilda,

Mejuffer Zoë D'HAEYER,

Mejuffer Alma D'HAEYER,

Mijnheer Marc D'HAEYER,

Mijnheer Frans D'HAEYER,

Mejuffer Roza D'HAEYER.

De familiën D'HAEYER, BOURDEAUD'HUY, VERCLEYEN & MANGELEER;

BEDANKEN U VAN HARTE
VOOR UW WELWILLENDE DEELNEMING EN GEBEDEN.