



DIT WEZE EEN VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alice D'HAEYER

weduwe van de Heer

LEO ROMAN,

geboren te Nederbrakel op 24 juni 1897 en
godvruchtig overleden in de Kliniek van de
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 15 september 1977,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De droefheid die ons overvalt bij het af-
sterven van onze lieve moeder gaat gepaard
met de zoete hoop haar weer te zien in de
glorie.

Moeder zelf heeft ons geleerd het hoofd
rechtop te houden. Kranig en optimistisch
kon zij anderen moed inspreken; met haar
lichtend voorbeeld ging zij ons voor. In haar
ziekte bleef zij haar opgeruimdheid en haar
hoop bewaren en zocht zij steun in haar
geloof in God en in de communie met de
Heer.

Met de glimlach op het gelaat drukte zij
haar goedheid en liefde uit voor allen die
rond haar bedstede stonden.

Beste moeder en grootmoeder, wij zijn al-
tijd verbonden geweest in de Heer. Ook na

uw aardse dood blijven wij met u verbonden.
Het voorbeeld van uw moed, liefde en
goedheid kunnen wij nimmer vergeten. Over
de grenzen van de dood heen houden wij U
bij de hand.

Wij bidden God dat Hij u uw plaats van
verkwikking en eeuwige vrede geve in de
hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families D'HAEYER, LIMPENS, ROMAN,
DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel