



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

# BERTHA D'HAEYER

echtgenote van Mijnheer

**Hermien PRAET**

geboren te Brussel, de 11 november 1898  
en godvruchtig overleden in de kliniek Dr Goffaert  
te Zottegem, de 21 mei 1958, gezalfd  
met het H. Oliesel.

Niemand kan zijn leven wensen zoals men het verlangt. Rijk noch arm worden van de ziekte en het lijden gespaard. Eenieder komt noodzakelijkerwijze aan het einde van zijn leven en het begin van de eeuwigheid.

De overledene was begaafd met goedertierenheid, nederigheid en zachtmoedigheid en bezat bovendien de liefde die de band is der volmaaktheid.

De duurzame afgestorvene mocht terugblikken op een leven van grote verdiensten. Van het lijden heeft zij haar grote deel gehad. Gelukkig dat zij dit lijden heeft aangewend en gedragen om zich rijk te maken voor de Hemel. God zal haar dan ook al het goede wedergeven dat zij gedaan heeft en haar beloning zal groot zijn, zoals haar verdiensten als voorbeeldige huisvrouw groot zijn.

Duurbare echtgenoot, mijn afsterven moet U wel pijnlijk zijn. Wij waren gelukkig in het aardse leven. Ik bid God opdat we samen ook in de eeuwigheid gelukkig wezen. Duurbare kinderen en kleinkinderen, uw vader zal uw troost nodig hebben. Schenkt hem die troost door steeds in uw leven dankbaar te zijn voor de arbeid welke hij voor U verricht. Hebt allen dank voor de goede zorgen en vergeet mij niet in uw gebeden

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Vandendriessche, opv. P. De Vleeschauwer, Nederbr.

Mijnheer Hermien PRAET ;

Mijnheer en Mevrouw Pierre PRAET-D'HAEYER en kinderen ;

Mejuffre Paula PRAET ;

De familiën D'HAEYER, VAN DE MAELE, PRAET en DE CUBBER,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming en danken U van harte.