

†

Dankbaar aandenken aan  
Mevrouw

**Bertha, Marie, Elodie D'HAEYER**

**echtgenote van Polydore Limpens,**

geboren te Nederbrakel op 9 november  
1907 en godvruchtig overleden te Brakel  
op 15 januari 1991.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Wanneer kinderen starend rond het ont-  
zielde lichaam staan van haar die hen  
het leven schonk, ervaren zij sterk hun  
verbondenheid met moeder vanaf hun  
eerste bestaan tot het moment dat moe-  
der heengaat. De vele kleine zorgen en  
de talloze attenties in de kindertijd aan  
hen besteed, het werk en de kommer  
voor hen doorstaan tijdens hun jeugd,  
de huislijke sfeer voor hen geschapen,  
dat alles was de inzet van een moeder  
om het geluk van haar gezin. Samen met  
haar echtgenoot is ze dit gezin voor-  
gegaan in een levenswijze die steunde  
op het groot geloof in God.

Thans is hier op deze wereld van kom-  
mer en zorg, haar taak volbracht, en is  
zij de lange weg der eeuwigheid inge-  
gaan.

Haar dood bedroefd ons, maar haar ge-  
dachtenis zal ons altijd aangenaam blij-  
ven.

Dierbare echtgenoot, na zovele jaren van  
zorg en vreugde valt het afscheid zeer  
zwaar. Wij vonden steun bij elkaar in  
geloof en in ons gebed. Ook nu zal de  
Heer uw steun en sterkte zijn.

En gij, mijn geliefde kinderen en klein-  
kinderen, van wie ik zoveel hield, blijf  
ik eeuwig dankbaar voor de grote gene-  
genheid en voor uw talloze attenties.

En gij mijn geliefde familieleden en  
vrienden, wil mij gedenken in uw ge-  
beden.

De families

D'HAEYER, TEERLINCK,  
LIMPENS, BOCKELANDT,  
danken U.

Namis : maandag 4 februari om 19.30 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel