

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

CELESTE D'HAEYER

weduwe van

CLETUS DE ROECK

geboren te Schorisse, de 18 Mei 1868, en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 14 Januari 1950. Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Van hare kindsheid af heeft zij God gevreesd en Zijn geboden onderhouden; zij morde niet toen de beproeving haar overkwam, maar bleef standvastig in de vrees des Heren. (Tob 2, 13-14)

De vrouw die de Heer heeft gevreesd en al haar zorgen aan haar huisgezin heeft gegeven, zal verheerlijkt worden. (Prov. 21)

Ongeveinsd en rechtschapen van harte, vreesde zij God en week af van het kwaad. Job 1

Zij was een goede moeder. Zij bestuurdte met voorzichtigheid haar huisgezin, aanvaardde gewillig de beproeving die haar overkwam en behield haar geduld tot op de dag en het uur van haar dood.

Duurbare kinderen, ik sterf, maar mijn liefde voor u sterft niet. Zoals ik u bemind heb op aarde, zo zal ik u blijven beminnen in de hemel. Ik dank U voor uw zorgen en uw genegenheid. Blijft mijner indachtig in uw gebeden.

De vier akten.

12 j, afl.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Cletus DE ROECK-D'HAËYER ;

De Familiën DE ROECK-D'HAËYER ;

BEDANKEN.

Nederbrakel Druk. Ww O. Surdiacourt