

Verrezen is Christus, mijn hoop.



**VROOM AANDENKEN AAN**

MEJUFFER

**Celeste D'HAEYER**

geboren te Nederbrakel op 9 juli 1888 en  
godvruchtig overleden te Brakel  
op 13 september 1977,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Groot geloof en diep Godsvertrouwen tekenden het leven van de dierbare afgestorvene. Zij stond in dienst van de priesters en van de parochie, waar zij woonde en bracht haar steen bij in het bouwen van een christelijke gemeenschap in de grootstad.

Oud geworden en terug in haar geboortedorp, was bidden voor de Kerk en voor de priesters in de ontwikkelingslanden haar voornaamste bezigheid. Zij leed, wanneer onheil de Kerk beroerde en zij was blij, wanneer zij merkte dat het Rijk Gods tot bloei kwam. Haar grenzeloos vertrouwen op O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans heeft haar geen dag verlaten.

Heer, bij U is erbarmen en overvloed van verlossing. Het geloof en de trouwe toewijding van uw dienares zijn u bekend, laat

haar daarom binnegaan in uw eeuwige vreugde.

Gij allen, die mij dierbaar waart, denkt eraan dat door Jezus Christus, voor ons de hoop gerezen is van de eeuwige verrijzenis. Treurt daarom niet om de onvermijdelijke dood, maar troost u omdat we zeker zijn van de toekomstige verheerlijking. Hebt dank voor al uw zorgen en uw genegenheid en gedenkt mij in uw gebeden.

Christus, ontvang haar die gij tot u riept.  
Maria, deur van de hemel, bid voor haar.

De families D'HAEYER-VAN NIEUWENHOVE,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

---

Druk. L. De Ruyver, Brakel