

In het kruis is heil!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Clemence D'Haeyer

Weduwe van Mijnheer

Remi Van De Capelle

Geboren te Nederbrakel de 8 september 1864.
en er godvruchtig overleden de 23 mei 1956.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Het leven is 'n gave Gods, 'n kort verblijf in de tijd om het echte ware goddelijke leven in de schoot der Heilige Drieuldigheid te kunnen verdienen. Daartoe moeten de mensen hun leven aanvaarden als schepsels en al het wel en het wee dragen met moed en liefde tot God.

Zo heeft de duurzame overledene gedaan. God heeft haar een lang leven gegund en ze is steeds zijn trouwe dienares geweest. Met nauwkeurigheid vervulde ze haar plichten van kristenmens en moeder en heeft door haar woord en voorbeeld de haren in het kristelijk geloof bestendigd. Dit zal voor God haar grote verdienste zijn waarvoor ze in de eeuwigheid haar goddelijke beloning verwerven zal.

Duurbare kinderen en familie, ik heb lang mogen bij u blijven. Danken we de Heer.

Toch komt eens de dag van scheiden, want niemand blijft. Ik dank u allen voor de beste zorgen en de welgemeende genegenheid. Blijft mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen. (300 d. afl.)



Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost:

*De Familiën D'HAEYER, VAN DE
CAPELLE en VAN DE VELDE danken
U hiervoor.*