

Zalig de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

MEJUFFER

**Clotilde D'HAEYER**

geboren te Michelbeke op 7 april 1895 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-kliniek te Brakel-Opbrakel op 26 april 1976, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De Heer heeft gesproken : zie ik neem deze van u weg, die gij zo teder beminde en toch moogt gij niet morren en klagen ; maar ootmoedig buigen en stilzwijgend zuchten.  
(Ezechiël)

Hoe zoet is het te sterven voor deze die wel geleefd heeft. De rechtvaardige sterft ; maar sterft gerust ; zijn dood is slechts de overgang van het tegenwoordige tot een beter leven.  
(H. Augustinus)

Zij was een bezorgde en teerhartige vrouw. Zij beminde, vertroostte en hielp haar familieleden en werd ook van hen bemind.

Beste broer Victor, uw blijheid en vriendelijkheid heeft mij veel vreugde gebracht.

Dierbare zusters van het rusthuis, uw genegenheid en hulpvaardigheid was voor mij

een sterke steun in mijn laatste levensjaar.

Beste familieleden, zoals ik mij in het aardse leven met u verbonden heb gevoeld, zo voel ik mij ook over de grenzen van de dood heen met u verbonden. Dank voor uw vriendschap.

Moge God u allen zegenen !

Mijn Jezus barmhartigheid !

**Namis op donderdag 13 mei om 19 u.**

De families D'HAEYER-VANDER SCHUEREN,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel