

Weest ook gij bereid,
omdat de Mensenzoon komt
op het uur waarop gij het niet verwacht.
(Lc. 12,40)



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

CYRIEL D'HAEYER

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Rachel CORDONNIER,

geboren te Maarke-Kerkem op 20 mei 1910
en overleden in het O.-L.-Vrouweziekenhuis te
Oudenaarde op 5 juni 1992,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

—
*Hoe broos het is, ons leven,
wij weten 't niet.
Hoe plots kan 't wijsje breken
van 't mensenlied.
Slechts God kan 't einde weten
geen mens die 't ziet.*
L. V.

Cyriel, een sterke man, gestaald door 't harde werk
in dienst van vrouw en kind, tot het bijna laatste uur
actief, hij is niet meer.
's Voormiddags werkte hij nog in zijn tuin; wou nog
een ritje met de auto maken; toen kwam plots die
hevige pijn, en kort nadien sloot hij voorgoed de
ogen. Wij zijn allen met ons verdriet.

De dood komt steeds als een ongenode gast. "Gelukkig de man die de Heer bij zijn komst wakende zal vinden": lezen we in het evangelie. "Wakende" zijn zij die leven in de overtuiging dat alles in dit leven voorbijgaat en ons lot uiteindelijk in Gods handen ligt. Hij is de Heer van leven en dood, van hem hebben wij alles te verwachten.

Vertrouwvol leggen we het leven van vader in Gods handen. Dankbaar denken we terug aan alles wat hij voor ons heeft gedaan, en in ons hart bewaren we de goede herinneringen.

Samen met alle familieleden, vrienden en kennissen bidden we God dat Cyriel gelukkig mag zijn in de vrede van het Vaderhuis, waar plaats is voor alle mensen van goede wil.
Moge hij in vrede rusten.

—
De namis zal opgedragen worden in de kerk van Sint-Maria-Horebeke op zondag 5 juli 1992 om 10 uur.

Marc en Bea D'Haeyer-Verstraete, *zijn kinderen*;
Lieve D'Haeyer,
Johan D'Haeyer, *zijn kleinkinderen*;
De families
D'Haeyer-Cordonnier en Hoeckman-De Ruyver

*danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.*

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal
Begravenissen De Pauw - Zwalm