

Zalig de dienaar die God bereid zal vinden, wanneer
Hij hem rekenschap zal komen vragen. (Match 24,16)

Bid voor † de Ziel

van

FLORENT D'HAEYER

echtgenoot van

JULIA DE VOS

geboren te Nederbrakel, de 24 Mei 1910, en godvruchtig
overleden te Leysin (Zwitserland) de 19 April 1949.
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



Twee zaken vooral maken ons het verlies van deze
duurbare overledene nog pijnlijker: de korthed van zijn
dagen en het verre land waar hij, in plaats van de vurig
verhoopte genezing, de dood heeft ontmoet en waarin
wij zijn stoffelijk overschot moesten achterlaten.

Groot was het offer voor hem zelf, voor vrouw en
kind, doch grootmoedig, met den blik op het kruis en
den lach op de lippen, heeft hij dit offer gebracht tot het
pijnlijke uiterste. Florent was toch steeds een voorbeeldige
jongen, kristelijk, godsdienstig zelfs... ook werd hij door
iedereen geacht en bemind.

Duurbare echtgenote, pijnlijk is voor U zo 'n afscheid,
vooral nog na dit laatste samenzijn dat voor mij zo 'n
grote troost is geweest en mij sterk maakte in mijn
lijden. Doch, al is de beproeving, die U treft, groot,
wees niet troosteloos als deze die geen hoop hebben.
Stelt uw betrouwen op Gods vaderlijke Voorzienigheid
en goedheid, die alles ten goede leidt en die U zal on-
dersteunen in de eenzaamheid die gij zult ondervinden
en in de last waarmede ik u alleen moet laten. Zorg
naar best vermogen voor de kristelijke opvoeding van
ons kind. Moge Lucette uw troost en uw voldoening
zijn. Spreek met haar veel over vader en bid samen veel
voor mij. Ook gij allen die mij uw genegenheid schenkt,
bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.

Mevrouw Florent D'HAEYER, geboren Julia DE VOS, en
dochtertje Lucette;
Mijnheer en Mevrouw J.-B. D'HAEYER-CORNELIS, kinderen en
kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Cyriel DE VOS-DE PRYCK, kinderen en
kleinkinderen;
De Familien D'HAEYER-DE VOS;

BEDANKEN om de blijken van christelijke
deelneming.