

Waakt en bidt... Weest altijd bereid, want ik zal komen
als een dief in de nacht.

Ev. Mth.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

FLORIDE D'HAEYER

Weduwe van Mijnheer

Maurice Van De Velde

geboren te Nederbrakel de 3 juni 1890
en er schielijk overleden de 20 oogst 1956.

Gezalfd met de H. Olie " in extremis „

Wat is er van de dood te geloven? Dat niemand die geboren is haar kan ontgaan, en daarenboven dat zij ons kan overkomen als we ze het minst vrezen. Dat blijft een eeuwige en harde waarheid die moet doen bedenken dat wij de tijd van ons aardse leven goed moeten gebruiken om ons een Zalige Eeuwigheid voor te bereiden: denk op uwe uitersten en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen. Dat had deze dierbare overledene goed ingezien en daarom stelde zij haar leven gans in het teken van de deugdzaamheid en de godsdienstigheid. Als goede moeder gaf zij haar kinderen het goede voorbeeld van een oprecht kristelijk leven. Zij schatte al de aardse dingen als een geringheid en enkel als een middel om God getrouw te dienen.

Duurbare kinderen, O. L. Heer heeft me wel in stilte en op 't onverwachts tot Zich

terug geroepen, maar gij weet dat ik altijd gereed was om voor Zijn rechterstoel te verschijnen. Dit weze dan uwe grote troost. Ik verwacht van u enkel dat gij mij zoudt gedenken in uw gebeden. Blijft steeds getrouw aan uw kristelijke plichten, zoals ik u altijd het voorbeeld heb gegeven. God zegene u allen en beware u. Ik dank u voor de beste zorgen waarmede gij mij zo liefdevol hebt bejegend. Tot weerziens bij vader in de Hemel waar wij beiden u opwachten.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen.
(300 d. afl.)

†

Zeer getroffen door Uw blikken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

*De familiën D'HAEYER, VAN
NIEUWENHOVE, VAN DE VELDE
en D'HAEYER.*

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel