

't is stil geworden in huis  
nu jij er niet meer bent,  
doch... je hart blijft bij ons  
alles spreekt over jou,  
je was een "goed" mens.



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

## **Germain D'HAEYER**

**echtgenoot van Martha SOETE,**

geboren te Nederbrakel op 9 maart 1906  
en godvruchtig overleden in de Sint-Elisabethkliniek  
te Zottegem op 7 januari 1991,  
voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

Namis : woensdag 6 februari 1991 om 19 uur  
in de Sint-Pieterskerk te Brakel.

De familie dankt U voor uw blijken van medeleven.

---

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer - Hoste en zonen, Brakel

De wensen voor een voorspoedig nieuwjaar zijn  
nog niet weggeëbt, en u wordt getroffen door  
pijnlijk afscheid te moeten nemen van uw dierbare  
echtgenoot, vader en grootvader.

Hij is altijd een naarstig man geweest, die als  
kasseilegger aan de weg voor mensen heeft ge-  
werk. Werken aan de de weg die leidt naar een  
bepaald doel, was niet alleen de taak van  
Germain, maar is voor elk van ons een opdracht  
en een opgave. Werken aan de weg die Jezus  
Christus ons voorbehoudt, is een werk die heel  
ons leven duurt. Ook dat was voor Germain een  
levensopdracht en de vervulling van zijn verlangen  
om eens God te mogen ontmoeten.

Doorheen leed en vreugde is het een opgang  
geweest naar de ontmoeting met de Heer, zodat  
voor hem de dood een eenvoudig overstappen is  
naar het eeuwige volle leven.

De ontmoeting met de Hemelse Vader, die hij  
gans zijn leven zo trouw heeft gediend en bemind.  
Schoon en heerlijk zullen de woorden klinken :  
" Treed binnen trouwe dienaar en neem plaats  
in Mijn Rijk dat voor u is bereid ".

Dierbare echtgenote, voor u zal mijn heengaan  
zeker een pijnlijk verlies zijn. Doch wees moedig  
en troost u, dat het aardse leven voorbijgaat en  
dat God ervoor zorgt dat wij elkaar bij de Heer  
zullen ontmoeten.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, u  
allen dank ik voor uw oprechte warme genegen-  
heid, uw diepe liefde en uw trouwe vriendschap  
voor mij.

Ik dank u, en moge de Heer u in Zijn vrede  
bewaren.