

+

Liefdevol aandenken aan
Mevrouw

Germaine D'HAEYER

weduwe van Florent Vandevelde,

geboren te Nederbrakel op 20 juli 1904
en zacht in de Heer ontslapen in het
A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 7 februari 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

D'Haeyer, De Staercke.
Vandevelde, Mincke,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : maandag 26 februari om 19.30 u.

*haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij ;
haar lieve aandacht voor de aardse dingen
die door haar hoofd en door
haar vingers gingen ;
en alles wat zij was voor u en mij.*

*wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om haar heengaan leden
en die zal blijven schrijven na vandaag.*

*wat doen wij zonder haar in de familie
dat zij met trots en tederheid vereerde ?
wat doen wij zonder haar,
die van haar leerden ?
wij gaan een tijd van lange koude in.*

*maar in haar dapper réchtgetrokken spoor
naar gods oneindig land mogen wij lopen
haar achterna, die hoopte wat wij hopen ;
zij is niet méér dan enkele stappen voor.*

*en tot zolang : vertroost elkander dan
met wat zij was en blijft voor nu en later.*

(anton van wilderode)

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel