

Wie ben ik en wat is mijn leven. (I Koningen)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

De Heer

Gilbert D'HAEYER

echtgenoot van Eveline JANSSENS

geboren te Nederbrakel op 11 december 1936
en plots thuis overleden op 19 februari 1994.
Gezalfd met de H.Olie in "Extremis"

De familie D'HAEYER-JANSSENS dankt U
voor de bliken van deelneming en gebeden.

Je bent niet dood-
de Heer heeft je geroepen
bij hem te wonen in zijn glanzend
huis. Je hoeft geen rust en vrede meer
te zoeken, je hebt ze nu, want je bent nu
veilig thuis. Je bent niet dood, je mag voor
eeuwig leven, je bent verlost van pijn,
van verdriet, van onvolkomenheid. De
Heer zal je geven een onbegrensd geluk
in onbegrensde tijd. Je bent niet dood,
maar ach, we zullen je missen,
zoals een mens de meest
geliefde mist.

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A. RAOUL,9660 BRAKEL