

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Henri, Alfons, Frans D'HAeyer

echtgenoot van Mevrouw Martha VERLEE,

geboren te Nederbrakel op 19 oktober 1912
en in de Heer ontslapen in het Universitair
Ziekenhuis te Jette op 24 december 1990.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Lid van de Oudstrijdersbond.

Houder van de Herinneringsmedaille 1940 - 1945
met twee gekruiste sabels.

Medaille van Militair Strijder,

Medaille Koning Albert I.

Laureaat van de Arbeid - Deken van de Arbeid.

In de dagen voor Kerstmis, de tijd waarin
Gods mildheid voor de mens wordt herdacht,
de tijd waarin de wereld meer dan gewoon-
lijk ontvankelijk wil zijn voor de boodschap
van vrede, in deze dagen is deze man en
vader van ons heengegaan.

Hij was een goedhartig man. Als voorbeeldige
en goede vader, was hij steeds vol zorg en
kommer, vol genegenheid voor de zijnen, die
hij zo hartelijk lief had.

Wij danken U, o Heer, om zo'n goed mens.

Om zijn eenvoud en ongekunsteldheid.

Wij danken U, o Heer, om zijn leven dat zo
groot was in al zijn kleinheid.

Met U Heer leerde hij, met U verdroeg hij
de ongemakken van het leven, met U stierf
hij, met U zal hij verrijzen.

Mijn teergeliefde echtgenote, kind en klein-
kind, treur niet te zeer om mijn heengaan.
Dank voor al uw goede zorgen.

Vanuit de hemel blijf ik over u waken, wees
samen nog vele jaren gelukkig, moge God uw
zon wezen op de weg van uw verder leven.

Beste familieleden en talrijke vrienden,

bid voor mij.

Heer, Jezus, mensgeworden Zoon van God,
geef hem de eeuwige rust.

Namis : maandag 14 januari 1991 te 19.30 u.

De families

D'HAeyer, VAN DER LINDEN,
VERLEE, ROMAN

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel