

Tot het Leven van de Drie-Ene God is ingegaan
Mevrouw

IDA D'HAEYER

echtgenote van de Heer
Alfons Meerschaut

geboren te Nederbrakel, op 22 juni 1902,
en godvruchtig overleden te Oprekel,
op 23 mei 1970,
gesterkt door het sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voor onze geliefde echtgenote en moeder is het ogenblik aangebroken om de eindbestemming van haar leven in te gaan. In het Doopsel was zij gemerkt met het „zegel van de H. Drie-eenheid“, werd zij kind van de Vader, door de verdienste van de Zoon en de kracht van de H. Geest. Nu begint voor haar de volle ontplooiing van het Goddelijke Leven dat haar toen werd meegedeeld. En meteen ook begint nu voor haar het volle Geluk dat voor haar was bestemd. Voor ons is haar heengaan pijnlijk, omdat wij haar zo lief hadden en omdat haar diepe genegenheid ons zoveel vreugde schonk. Zij was zo innig vergroeid in ons leven, dat de scheiding ons onnoemelijk veel leed bezorgt. Haar man en haar kinderen hadden haar moederlijke zorg nog nodig in dit leven.

Zij is gegaan omdat God haar in zijn oneindige Liefde bij Zich wilde en haar schoon leven wilde bekronen met Zijn eigen Geluk. Haar geluk van nu moge ons sterken en doen vertrouwen dat wij eens opnieuw en voor altijd met haar zullen zijn in de onvergankelijke vreugde.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:
De Families D'HAEYER,
MEERSCHAUT,
DE BOCK,
UYTTERHAEGEN.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470