

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JAN - BAPTIST D'HAEYER

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Zulma Cornelis

Geboren te Nederbrakel, op 28 oktober 1873.
en er godvruchtig overleden op 23 februari 1956.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Heer, wie zal in uw huis wonen ? Die zonder smet is en zonder zonde en gewandeld heeft op de weg der deugdzaamheid en der rechtschapenheid.

Zo was het leven van deze dierbare overledene : godvrezend en afwijkend van het kwaad. Zijn leven lang gaf het voorbeeld van een oprecht kristelijk leven, naarstig bij het werk, nauwgezet in het vervullen van al zijn plichten van staat, als voorbeeldige echtgenoot en goede vader.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen, lange jaren hebben we samen gelukkig geweest. Ik dank U voor de liefdevolle zorgen waarmede gij mij in mijn oude dag hebt bejegend. Dat God het U lone. Vaart allen wel en tot weerziens Hierboven. Vergeet mij echter niet in uw gebeden en H. Missen.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste. Amen. (300 d. afl.)

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel

†

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost :

*Mevrouw Jan-Baptist D'HAEYER-CORNELIS, kinderen en kleinkinderen ;
De Familiën D'HAEYER, CORNELIS, VAN DE VELDE en DE SMEDT danken U hiervoor.*