

God is Liefde.



Gedenk in uw gebed de ziel van  
Mevrouw

**Julia, Maria D'HAEYER**

weduwe van de Heer

**Georges Wauters,**

geboren te Nederbrakel

op 2 oktober 1910 en in de Heer  
ontslapen in de kliniek

Zusters van Barmhartigheid te Ronse  
op 22 augustus 1991,  
voorzien van de HH. Sakramenten  
der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Moeder is van ons heengegaan.

De eerste stilte wordt nu stilaan ge-  
vuld met gevoelens van dankbaarheid  
en aanvaarden.

Vele dingen blijven in onze herinnering  
leven, waardoor we U nooit zullen  
vergeten.

Dank moeder, om alles wat je voor  
ons deed.

Je kinderen, kleinkinderen en  
familieleden zullen je blijven gedenken.

Namis :  
vrijdag 20 september om 19.30 uur.

Voor uw medeleven en gebeden  
danken U :  
de families D'Haeyer, Van der Linden,  
Wauters, Engels.

---

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel  
Druk. Devleeschouwer - Brakel