

+

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

JULIEN D'HAEYER
weduwnaar van
LEDA D'HAEYER.



Geboren te Nederbrakel
op 10 november 1910
en overleden te Ronse
op 7 februari 1991
in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid.
Gesterkt door de
HH. Sakramenten.

—

Het zal weer veel killer zijn geworden om en bij het monument van onze oorlogsslachtoffers en in de rangen van de oudstrijders, nu ook hun voorzitter van daad en tijd afstand heeft gedaan en op zijn beurt de vlag heeft moeten strijken! Wel mogen wij zeggen in « eervolle overgave ». Grijpend naar Sint Paulus' woord mag hij wel zeggen : « ik heb de goede strijd gestreden, de renbaan van het leven heb ik ten einde toe doorlopen ; mijn geloof in al wat edel is en schoon ongekreukt bewaard ».

Node nemen we afscheid dan van hem, het beeld bewarend van een man van eer en woord en plicht, rechtzinnig en onwrikbaar aan zijn idealen trouw, levensgevoelig en koppig doortzattend.

Joviaal en gedienschtig voor vele vrienden die hem dankbaar indachtig blijven.

Kenmerkend was zijn majestatisch rijzige gestalte, zijn gedragen en gemeten stap, zijn stoere stem die beurtelings vol ontroering trillen kon als het over de oorlogsjaren ging, vol heimwee dan voor de strijdmakkers die vielen om een twijfelachtige vrede ; dan weer streng bemoedigend als hij de jongeren tot dankbare vaderlandsliefde aanzetten wou.

Hij was vooral een vader die de aloude gestrengheid aan de ouderliefde wist te koppelen om er zijn kleinzoontje mee te boetseren en te vormen en te kneden.

Het doet ook voor Brakel pijn dat hij er niet meer is ; maar zelf wenste hij nooit een hope-loos verdriet voor de zijnen, alleen verzachtende pijn en een milde glimlach in het geloof aan zijn warme liefde en het samenzijn voor eeuwig met haar die hij reeds 6 jaar missen moest.

Dierbare vrienden, dank voor uw trouwe steun, een leven lang ; dank aan de dokters en het verplegend personeel voor de engelachtige zorgen bij mijn ziekte ;

vooral toch dank aan U, Marie-Jeanne en Albert voor uw onverwoordbare genegenheid. Bertie, uw Plechtige Kommunie waar we zo naar uitkeken vieren we samen vanuit de hemel mee ; draag jij het beeld van P  p   gaaf en ongekreukt verder mee.

De families D'HAEYER, DE BOCK, D'HAEYER,
LABEAU,

danken U oprecht voor uw bliken van
deelneming in hun rouw.

Namis: op vrijdag 1 maart 1991 om 19.30 uur.

Rouwleiding Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
Druk. Devleeschouwer en Zn., Brakel

