



+

DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Leda, Clarisse, Irma, Maria

D'HAEYER

echtgenote van de Heer Julien D'HAEYER,
geboren te Nederbrakel op 7 december 1912
en overleden in de Sint Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 1 december 1984,
voorzien van de HH. Sakramenten.

De families

D'HAEYER, LABEAU,
D'HAEYER, DE BOCK,

danken U voor de blijken
van deelneming in onze rouw.

Het geleidelijke en hoopgevende herstel van Leda keerde plots tot het droevigste... ze was niet meer. Als gelovigen weten we echter dat dit « er niet meer zijn voor de wereld » juist het begin is van het « gelukkig zijn voor Gods aanschijn ».

Ze heeft echt geleefd voor de anderen : vooreerst voor haar man en kinderen die ze echt verwend en verder ook voor haar klanten die ze als minzaam en helpend mens benaderde. Dit te mogen blijven doen tot haar laatste dagen was haar innigste wens, en deze is ook vervuld geworden.

Bedroefd, maar tevens dankbaar, denken we aan Leda terug en bidden dat haar leven, haar vreugde en lijden, haar zwakheid en vertrouwen aanvaard moge worden door de Heer en ze zo het eeuwig geluk moge ontvangen waarvan Sint Paulus zegt dat het in geen mensengeest opgekomen is, het geluk dat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben.

Namis : donderdag 20 december om 19 u.30.

Begravenissen Piteraerents-De Cubber, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel