

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

LOUISE D'HAEYER

echtgenoot van

ALBERT DE VOS

geboren te Nederbrakel, den 25 September 1885,
en overleden te Brussel, den 31 Mei 1944.

Aan uw geloovigen, o Heer, wordt het leven niet
ontnomen, het wordt in een beter veranderd.
(Prefatie der overledenen)

Al stierve de rechtvaardige een onverwachten dood,
hij zal nochtans in vrede zijn. (Wijsh. IV)

Gelukkig de mensch dien de Heer bereid zal vin-
den als Hij komt rekenschap vragen over zijn leven.
Matth. 24, 66

Dagen van kwelling hebben mij overvallen... Het
is soms voordeeliger te sterven dan nog langer te
leven.. En nu, o Heer, wees indachtig uw goeder-
tierenheid en barmhartigheid die Gij ten allen tijde
getoond hebt.

Beminde echtgenoot, en dochter, door uwe gedu-
rige zorgen hebt gij mij uw groote liefde betoond;
staakt nu die liefde niet, maar gedenkt mijner dage-
lijks in uwe gebeden. Dan zullen wij elkander weder
vinden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. af)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 d. afl.)

De vier akten. (12 j. afl.)

Nederbrakel DrukWwe O. Surdiacourt

Mijnheer Albert DE VOS-D'HAEYER ;
Mejuffer Gabriëlle DE VOS ;
De Familien D'HAEYER ;
De Familien DE VOS ;

BEDANKEN voor uw blijken van deelneming
in den smartvollen rouw die hen tref.