

†

Bid voor de ziel van

DE HEER

Lucien D'HAeyer

echtgenoot van Mevrouw

Clara BOUSARD,

geboren te Nederbrakel op 25 mei 1908 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 1 april 1979, voorzien van de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Na pijnlijke weken is deze brave man de eeuwige vreugde ingegaan. Als kristen heeft hij steeds gepoogd zijn plicht te doen. Hij was ijverig en werkzaam en gedienschtig voor iedereen. In de avond van zijn leven kende hij het kruis van het lijden, zodat hij uitzag naar God die gezegd heeft: « Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, hij leeft ».

Gelukkig de mens die gelooft dat met de dood het leven niet weggenomen wordt, maar wel verandert. Moge de goede God hem nu lonen voor het schone in zijn eenvoudig leven en

hem ook vergiffenis schenken voor zijn tekorten.

Lieve echtgenote, ik dank U voor al uw bezorgdheid gedurende de lange jaren huwelijksleven. Beste kinderen en kleinkinderen, bidt tot God dat Hij in Zijn erbarmen zich over mij ontferme en mij opneeme tot eeuwige rust en vrede.

De families D'HAeyer, COESENS,
BOUSARD, VERSMESSEN,

**danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

Begrafenisondernemingen « RAOUL » — Brakel