



...die moe gewrocht
en moe geleden
een beter land
is ingetreden...
(G. Gezelle)

Blijf in uw gebed gedenken
DE HEER

Marc, Arthur, Victor D'HAeyer

echtgenoot van Mevrouw

Monique RIMBOUT

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 25 april 1930
en overleden in het O.-L.-Vrouweziekenhuis
te Oudenaarde op 29 oktober 1989,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Majoor op rust.

Officier in de Kroonorde.

Vereremerkt met

het Kruis van Officier in de Leopoldsorde.

Aktief medewerker van de V.A.B. rijscholen.

Uw gebed

was een steun voor de overledene,
uw oprechte deelneming
een ware troost voor ons.

Daarom danken U de families :

D'HAeyer, MANGELEER, RIMBOUT, DE VOS.

Namis op zondag 26 november 1989 om 7.30 u.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr. - Lindestr., Oud.

Je leven lang heb je gewerkt met inzet en volharding. Je wilde vooruitkomen, je wilde het beste voor jezelf en voor je gezin. Naar menselijk oordeel, veel te vroeg werd je getroffen door een onverbiddelijke ziekte die dag na dag je krachten uitputte en je lichaam ondermijnde.

Met bewonderenswaardige moed heb je dit zware lijdenskruis gedragen. Je kloeg nooit, je stelde geen eisen. De pijnen wist je te verzwijgen of te verbergen om uw dierbaren niet te bedroeven of te verontrusten.

Je toonde je dankbaar voor elke dienst die je bewezen werd en voor iedere hulp die je werd geboden. Stil, teruggetrokken in jezelf, ben je van ons heengegaan.

Rust nu maar uit. Je strijd is gestreden; je hebt het met veel geduld gedaan. Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, wie kan voelen wat je hebt doorstaan?

Heer, nu dit hart, dat zo van het leven heeft gehouden, is stil gevallen, vertrouwen wij het aan U toe. Geef het rust en vrede. En laat ons, na het verloop van onze aardse tijd, elkander weerzien in uw eeuwigheid.

Vader, wij zijn je dankbaar voor je werk en inzet, voor de wijze raad die je ons gegeven hebt.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw goede zorgen en uw genegenheid. En vergeef me als ik niet steeds kon uiten wat ik innerlijk voor u voelde. Zorg goed voor elkaar en tot weerziens bij de Heer.