

†

Gedenk met een vroom gebed

Mevrouw

**Marcella D'HAEYER**

echtgenote van de Heer

**Michel PONCEAU,**

geboren te Nederbrakel op  
4 april 1908 en godvruchtig over-  
leden in de St.-Franciscuskliniek  
te Brakel op 24 augustus 1979,  
voorzien van de HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

---

Liefste echtgenote, ge hebt ons te  
vroeg verlaten. Ik heb U nog zo no-  
dig. Uw leven was getekend door  
het kruis en het lijden, en toch heb  
je ons leren geloven in God. Uw le-  
ven heeft getoond dat het de moeite  
waard is om te leven.

Dank voor uw voorbeeld en vergeet  
ons niet nu ge voor eeuwig bij uw  
Schepper zijt. Wij bidden God en  
O.-L.-Vrouw voor U.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, b.v.o.

De families D'Haeyer, Pieyns,  
Ponceau, Coessens,

danken U oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Drukkerij J. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel