



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

MARIA D'HAEYER

weduwe van de Heer

CYRIEL DE MAESENEIRE

geboren te Velzeke, 6 mei 1896,
en godvruchtig overleden, 28 maart 1979,
in het Sint-Elisabethsziekenhuis te Zottegem
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.



Een goede moeder, een beste familielid is van ons heengegaan na een leven van voldoening en beproeving, zoals hier op aarde ons allen ten deelt valt.

Onze dierbare was een voorbeeldige vrouw van de oude stempel, die bij tegenslag haar troost vond in het gebed. Voor haar kinderen en kleinkinderen was ze steeds "moeder", een woord dat meer omvat dan men beschrijven kan. Voor haar familie, vrienden en kennissen zal ze blijven voortleven als "Maria" die zo gesteld was op een babbeltje, zo dankbaar was voor een vriendelijk woord of attentie.

Op dit ogenblik van de grote waarheid, dat elk menselijk sterven is, kunnen wij de balans opmaken: wij weten en geloven dat God de schone dingen der mensen blijft bewaren. Moeder staat niet met lege handen voor haar schepper en God. Moge al het goede dat in haar leven is aanwezig geweest hier op aarde nu de grote waarde krijgen van Gods begripdend en liefdevol erbarmen.

Wij zullen moeder niet vergeten. Wij zullen haar bewaren in onze liefde. Zij zal voortleven in ons herinneren, zij is niet weggenomen uit ons leven. Wij geloven in de eeuwige band die ons allen blijft verbinden.

Charles en Anna Van Hedent-De Maeseneire,
kinderen en kleinkinderen,

Marcel en Emma De Maeseneire-Vander
Fraenen en kinderen,

Raphaël en Simonne De Maeseneire-Moreels,
kinderen en kleinkinderen,

De families D'Haeyer-Melckebeke en
De Maeseneire-Baeyens

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.