



Vroom aandenken aan

MEVROUW

## Maria, Camilla D'HAEYER

weduwe van de Heer Hector VAN BUTSELE

geboren te Maarke-Kerkem op 13 maart 1901  
en godvruchtig overleden in het rustoord Sint-Leonard  
te Maarkedal (Louise-Marie) op 11 februari 1994,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

*Lid van de Bond der Gepensioneerden  
te Maarkedal (Etikhove)*

Liefste Mémé,

Iedereen was ervan overtuigd dat je honderd jaar zou worden. Zo sterk en taai kwam je over. Je was een hardwerkend voorbeeld die er niet van terugschrok om zowel op het veld als in de keuken te staan.

Ook al liet je geheugen je soms in de steek, toch bleven de herinneringen aan de moeilijke oorlogsjaren, het zwoegen in Frankrijk en het verlies aldaar van je twee zontjes gegrift in jou. Het lijden in je leven bleef je niet gespaard... de man die je erg lief had, ging je zo lang geleden voor.

Je dienstbaarheid en bezorgdheid voor kinderen en familie was vanzelfsprekend. Hoe dikwijls zei je niet: "Ik bid de Heilige Clara opdat er geen ongelukken zouden gebeuren." De ziekte was erger dan verwacht, we zagen je langzaam afzwakken. Je godsdienstige opvoeding hielp je om moedig de pijnen te doorstaan. Het was aangrijpend te zien hoe je de laatste gebeden met zoveel moeite meefluisterde. Je vreesde de dood niet.

Hulpeloos stonden we deze week rond je ziekbed. Lieve mémé, er zijn tal van herinneringen die in onze harten blijven bestaan. Nu leef je voor altijd in de vrede van de Heer. We blijven je eeuwig dankbaar voor wat je voor ons was.

---

Frans (†) en Jacqueline DE WOLF-VAN BUTSELE,  
Omer en Micheline BAUTERS-VAN BUTSELE,  
*haar kinderen;*

Carlos en Hilde DE WOLF-VAN PARYS,  
Charlotte en Floris,  
Katrien BAUTERS,  
Frank BAUTERS,  
Kris BAUTERS,

*haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;*  
De familie D'HAEYER-DE ROUCK en  
VAN BUTSELE-DE CRAEYE

*danken voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.*

De namis zal plaatshebben op zondag 13 maart 1994  
om 10 uur in de parochiekerk Sint-Britius te  
Maarkedal (Etikhove).



---

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal  
Begravenissen D'Hondt - Oudenaarde