

O dood, waarom zou ik vrezen, daar gij mij de poort opent van het eeuwig leven.



Bid voor de ziel van  
MEVROUW

**Maria, Celina D'HAeyer**

echtgenote van de  
**Heer Henri VAN DEN NOORTGATE,**

geboren te Nederbrakel op 16 mei 1899 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Oprakel op 7 maart 1977, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Dank zij de kruisdood van Kristus, onze Heer, is de dood minder pijnlijk. Hij is immers ons voorgegaan en heeft ons door zijn heerlijke Verrijzenis de zekerheid gegeven dat wij eenmaal tot een nieuw en eeuwig leven zullen herboren worden.

Met deze gedachte aan haar eeuwige bestemming is onze dierbare overledene door het leven gegaan, met deze gedachte is zij ook vertrouwvol het nieuwe leven ingegaan. Ze was goed en rechtvaardig van hart, eenvoudig en zachtmoedig in haar omgang met iedereen.

Steeds heeft zij met een grote liefde de wegen des Heren gevolgd. Daarom zal zij genade vinden bij de Heer, want bij hem is barmhartigheid en verlossing.

Bidden wij daarom vol vertrouwen tot de Heer dat Hij haar opneme en haar lone voor haar schone leven.

Mijn beminde echtgenoot, familie en vrienden, ik dank u allen voor uw genegenheid. Denk nog dikwijls aan mij in uw gebeden, dat de Heer mij barmhartig weze.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De families :

D'HAeyer, VAN DEN NOORTGATE,  
DE PESSEMIER, DE BACKER,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel