



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Maria, Coleta D'HAEYER**

weduwe van André HAUSTRAETE,

geboren te Nederbrakel op 27 september 1923 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 31 januari 1981, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Een mens kan in zijn leven een zware tegenslag krijgen die een stempel drukt op heel zijn verder bestaan. Zo heeft het gelijktijdig, brutaal en onverwacht verlies van haar echtgenoot en haar dochter het verder verloop van haar leven getekend. Hoe kon het anders! Als een moedige vrouw heeft ze er zich doorgewerkt en heeft verder alleen moeten instaan voor de opvoeding van haar zoon en ze heeft het goed en schoon gedaan. Dit plots verscheiden nu treft ons allen zeer en is voor ons nogmaals een aanduiding dat we waakzaam moeten zijn want het kan ook voor ons onverwacht gebeuren.

Moge de Heer de vele offers van haar al te kortstondig leven goedgunstig aanvaarden en moge Hij haar nu voorgoed verenigen

met haar geliefden die haar even onverwacht ontvallen waren.

Geliefde kinderen en kleinkind, ik dank U voor de genegenheid die ik van U steeds mocht ontvangen. Gij waart mijn troost, mijn trots en mijn vreugde.

Beste familie en vrienden, ook U heb ik zonder afscheid moeten verlaten. Denkt ook nog eens aan mij in uw gebed.

De families D'HAEYER, HAUSTRAETE,  
LOMAN, VAN DEN HAUTE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel