



DANKBAAR AANDENKEN AAN

**Maria, Helena D'HAEYER**

weduwe van

**Charles, Jan-Baptist DE COUVREUR,**

geboren te Nederbrakel op 1 januari 1902  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel  
op 21 januari 1985,

gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

---

Het „Gedenk mens dat gij van stof zijt  
en tot stof zult wederkeren” van Aswoens-  
dag, is voor Helene vlug werkelijkheid ge-  
worden.

Ze heeft wel een hoge leeftijd mogen  
bereiken. Al die jaren heeft ze stil en  
eenvoudig geleefd, maar bovenal geleefd als  
een christen in trouwe plichts vervulling.

Haar zondagsmis en persoonlijk gebed door-  
weefden de goede en kwade dagen. Als het  
gaan naar de kerk haar te veel werd, was  
het haar een echt geluk de Heer thuis te  
mogen begroeten.

Moge ze de Heer nu voor eeuwig van aan-  
gezicht tot aangezicht aanschouwen in de  
hemel, dat is onze vurige bede die we voor  
haar richten tot de Almachtige God en Vader  
van ons allen.

De families

D'HAEYER, DE COUVREUR,  
VERSMISSEN, VAN DE CAPELLE,

danken U.

Namis : woensdag 27 maart 1985 om 19 u.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel