

†

VROME HERINNERING AAN

MEVROUW

**Maria, Ida D'HAeyer**

**weduwe van de Heer Albert ROOS.**

Geboren te Nederbrakel op 1 februari 1908 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 23 september 1982.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Tweeënehalf jaar geleden waren we ook samen in deze kerk om haar echtgenoot uitgeleide te doen. Nu begeleiden we Maria op haar laatste tocht. Het is het afsluiten van het leven van een werkzame vrouw die gezorgd en gespaard heeft.

Sinds het verlies van haar man voelde ze zich eenzaam en had haar leven nog weinig doel. Door haar slecht gezichtsvermogen was ze afhankelijk ge-

worden van andermans hulp wat haar levensavond nog kwam verzwaren.

Als iemand die steeds haar plichten als kristen volbracht heeft, heeft ze veel steun gevonden in haar geloof en was ze vooral gelukkig dat ze elke hoogdag kon vieren met de H. Communie die ze thuis ontving.

Maria zal zeker allen indachtig zijn die haar hebben geholpen als ze bij de hemelse Vader aanbeland is. Omdat dit zonder dralen zou mogen geschieden, richten we ons allen in een vrome bede tot de Heer. Moge Hij haar nu onscheidbaar verenigen met haar geliefde echtgenoot Albert.

De families D'HAeyer, ROOS,  
LIMPENS en VANDAELE,

danken U voor de blijken van  
kristelijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zn, Brakel