

Tot U heb ik mijn Ziel geheven, op U heb ik
betrouwd, o mijn God; laat niet toe dat ik erom
beschaamd worde. (Ps, 24, 1)



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE D'HAEYER

echtgenote van Mijnheer

RENÉ DE LANGE

geboren te Nederbrakel de 11 augustus 1909, en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Kortenberg
de 20 december 1956.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



Hoe schrijnend is onze droefheid om het ver-
lies van onze teerbemide moeder! Want moe-
der is de edelste schat op aarde omdat een
moeder bidt en offert, werkt en zorgt. Help ons,
Heer, de bittere smart met gelatenheid te dragen!..

Gelukkig die in God geloven,
Als diepe wonden 't herte slaan!..

Diep vroom en oprecht gelovig als zij was,
had zij maar een zorg; de christelijke gedachte
in haar leven en haar gezin hoog te houden en
diep in te planten in de harten dergenen die
haar waren toevertrouwd. Zij heeft veel geleden,
lichamelijk en zedelijk, en altijd maar weer hoop-
te zij op verbetering! Helaas! ondanks de beste
zorgen kwam na korte tijd de ondermijning haar
krachten voor goed slopen. Met gevoelens
van grote godsvrucht en geholpen door de sa-
kramenten der zieken heeft zij zich in de armen
van O.L. Heer geworpen.

Bemide Echtgenoot, dierbare Kinderen en
Familieleden, ik dank U om de vele bliken van

genegenheid en hulp in mijn ellendige laatste
dagen. Vaart wel en bewaart trouw mijn aan-
denken in uw gebeden opdat we malkander
eens mogen wederzien bij O.L. Heer. God zeg-
ne U en beware U in zijne liefde.

Heer, geef haar de eeuwige rust, uw licht ver-
schijne haar.

Dat zij in vrede ruste, Amen

De 4 akten a. u. b. voor de overledene.



Zeer getroffen door bliken van christe-
lijk medevoelen, danken U oprecht.

Mr René DE LANGE. haar echtgenoot
Mr Paul DE LANGE.
Mr Fernand DE LANGE. haar kinderen
De familiën D'HAEYER, DE LANGE
PIEYNS en ROSCAM.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt