

Een erekroon zijn de hoge jaren die op de weg der
gerechtigheid gevonden worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARIEN D'HAEYER

weduwnaar van Mevrouw

MATHILDE MELKEBEKE

geboren te Michelbeke, de 5 December 1867 en
godvruchtig overleden te BALEGEM, de 25 Februari 1955,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was een man van geloof en gebed. Zo lang hij
het vermocht trouw aan de dienst van God, en tot op
de vooravond van zijn dood trouw aan zijn dagelijkse
gebeden.

Na een lange jaren-reeks van zwoegen, hard werken
en zorgen voor zijn talrijke kinderen, was hem de grote
voldoening voorbehouden, de avond van zijn ver-
dienstelijk leven over te brengen in stille rust en blij
genoegen omringd door de liefderijkste genegenheid
van kinderen en kleinkinderen.

Zulk een leven in kristen eenvoud, bekroond door
zo'n mooie oude dag, tempert wellicht de smart der
scheiding met de stelligste hoop dat de eeuwige be-
kroning van dit leven in eer en deugd, door God ge-
schonken wordt in 't genot der zalige onsterfelijkheid.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik heb geleefd
voor uw geluk, dank voor uw verkleefdheid, herinnert
u steeds wat ik u heb voorgedaan voor God en vergeet
mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

O. L. Vr. van Lourdes, bid v. o.

R. I. P.

Drukk. Melkebeke, Hoogstraat 25, Zottegem

Mijnheer en Mevrouw Cynel DE MAESENEIRE-D'HAEYER, kinderen en
kleinkinderen;

Mijnheer Oscar FELIERS, weduwnaar van Mevrouw Bertha D'HAEYER,
kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Albert D'HAEYER-VAN HEDDEGEM, kinderen en
kleinkinderen;

Mijnheer en Mevrouw René HEYNDRIKX-D'HAEYER, kinderen en
kleinkind;

De families D'HAEYER, MELKEBEKE, DE SUTTER en MAROL

**DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.**