

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

PETRUS D'HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

ANNA-MARIA COESENS

geboren te Nederbrakel, de 21 september 1903
en er godvruchtig overleden de 3 februari 1963.
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Ijveraar van de Bond van het H. Hart,
Wijkmeester K.W.B., Bestuurslid A.C.V.
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Goede Heer, er was een man, Johannes, die U is voor-
gegaan om uw taak en uw zending aan de mensen van
uw tijd aan te kondigen en voor te bereiden. Goede
Heer, er was een man bij ons, met name Petrus, die
U zo dikwijls is voorgedaan om U een eerbiedige
weg te banen, voor de gelovige mensen van bij ons
in stoeten en processies. Ook Gij Heer, hebt eerbied
gevraagd voor de tempel, huis van gebed. De leuze
« Eerbied in Gods huis » heeft hij met waardigheid
gedragen en verdedigd. Goede Heer, wij weten dat
Gij nu op uw beurt hem zult zijn voorgedaan naar
de eeuwige heerlijkheid van de hemel.

Beste ijveraar van de bond van het H. Hart, uw
priesters weten dat gij uw welbespraakte taal voor de
bloei van de bond hebt aangewend. Mogen uw leden
dat nooit vergeten.

Goed bestuurslid van de kristelijke sociale werken,
wij weten en vergeten het niet, dat gij een werker zijt
geweest van het eerste uur, steeds op post voor alle
vergaderingen. Naar uw wens zullen wij geen kroon
daarvoor op uw graf leggen, maar we danken U en
zullen U gedenken in misoffers van de Heer.

Een gelovig, minzaam en goed man is naar de Heer
gegaan.

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, ik maakte
mij gereed voor de dienst van God. Ik meende naar
de kerk te gaan en God beschikte dat het naar de
hemel moest zijn. Zijn heilige wil geschiede. Blijft mij
gedenken in uw gebeden en tot weerziens allen in de
hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familien D'HAEYER, COESENS,
BLONDELLE, BETTESONE en
PESSEMIER.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470