

„Verlicht mijn ogen, opdat ik niet wegzinke in de slaap van de dood en mijn vijand niet zegt: Ik heb hem overmeesterd.” (liturgie 4-de zondag na Pinksteren)

†

Met genegenheid blijven wij gedenken

Mijnheer

PETRUS D'HAEYER

weduwenaar van Mevrouw

Renilde Van Der Linden

geboren te Nederbrakel, op 26 december 1882,
en er godvruchtig overleden, op 18 mei 1968,
versterkt door de Sakramenten van de zieken
en de Apostolische Zegen.

Lid van de Bond van de H. Barbara.

Heer uw wil geschiede op aarde als in de hemel! Hoe dikwijls laten wij deze woorden niet over onze lippen komen, maar nooit beseffen wij zo diep de zwaarte ervan als bij het overlijden van onze dierbare vader. Alleen de overtuiging dat God beter weet dan wij zelf wat goed voor ons is, kan ons in die momenten steunen en troosten.

Wanneer men spreekt van een goed mens dan mag men zeker deze naam tenvolle geven aan deze betreurde overledene. Hij was toegewijd aan zijn familie, geen zorg was hem te groot, geen moeite hem te veel: steeds was hij vriendelijk, werkzaam en behulpzaam voor allen. Met zijn echtgenote was hij een toonbeeld van de huwelijksliefde en wederzijds begrip. Sedert zij hem ontvallen was, voelde hij zich ook gebroken hier op aarde. De Heer neme hem op om met zijn geliefde echtgenote de hemelse vreugde te mogen delen.

Beminte kinderen, weest elkander een steun in uw droefheid. Hebt dank voor uw trouwe liefde en genegenheid, dank aan haar die mijn lijden en beproevingen heeft verlicht door haar offervolle bijstand. Voor allen zal ik de Heer ten beste spreken in Zijn eeuwig paradijs, waar ik hoop u allen eens terug te zien.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families D'HAEYER,

VAN DER LINDEN,

VAN NIEUWENHOVE,

DE MEYER.

Drukkerij De Ruyver, Nederbrakel