

Heb. o Jezus, medelijden,
Stel uw gramschap toch terzijden...
Geef ons nu de vredeskus
en de doden d'Eeuwige Rust Amen.
(Lit. diesirae 18-19).

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

PETRUS D'HAEYER

weduwnaar van

VICTORINE PIEYNS

geboren te Nederbrakel, de 17 Maart 1874 en
er godvruchtig overleden de 27 Januari 1955,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Met de dood van deze dierbare vader eindigt een leven vol noesten arbeid, want er zijn weinig mensen die in zijn leven meer en zwaarder werk hebben verricht dan deze dierbare afgestorvene. Hij heeft het steeds gedaan met een levendig plichtbesef en een nauwgezet verantwoordelijkheidsgevoel, twee hoedanigheden die aan zijn zware handenarbeid een edele betekenis hebben gegeven. Boven alles was hij een goede huisvader die al zijn kinderen beminde met een onblusbare vaderlijke liefde, voor hen alles over had en maar een kammernis voor hen: allen welvarend, maar eerlijk en deugdzaam, godvrezend door het leven te zien gaan.

Mijn dierbare kinderen, mijn loopbaan is ten einde en ik verwoeg nu moeder die mij sedert een jaar opwacht in de Hemel. Ik weet dat ik in U allen gerust mag zijn en dat gij de christelijke deugden van Trouw aan God en Kerk zult blijven beoefenen. Vaart nu allen wel en bidt voor mij en moeder. Tot weerziens hierna maals!

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b. 12 j. afl.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbr.

De kinderen van wijlen Petrus D'HAEYER PIEYNS ;
De Familien D'HAEYER, GABRIËLS, PIEYNS, D'HAENENS,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen trefte.