



Vol liefde blijven wij gedenken

DE HEER

Petrus, René D'HAEYER

weduwenaar van Mevrouw

Ida HAELTERMAN,

geboren te Nederbrakel op 14 december 1898
en godvruchtig overleden te Brakel
op 27 oktober 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

« Er is een tijd van komen en gaan ». Hij was gekomen, vele jaren geleden om zijn levensweg te gaan. Samen met zijn vrouw zaliger is hij een weg gegaan van werkzaamheid en liefde voor zijn gezin. Hij was verknocht aan het landbouwersbedrijf en behield tot in zijn oude dagen de liefde voor de natuur en de gewassen. Zijn schoon gezin heeft hij omhoog geholpen en hij heeft het voorbeeld gegeven van een kristelijke levenswandel. De laatste jaren leefde hij stil en gelukkig, omringd door de genegenheid van zijn kinderen. Nu is voor hem de tijd gekomen om naar het Vaderhuis te gaan, waarheen hij geroepen werd om er voor altijd gelukkig te zijn en ons allen op te wachten, samen met moeder, voor het verblijdende weerzien dat geen einde kent in de onbeschrijflijke vreugde van Gods eigen leven.

Dankbaar blijven wij vader gedenken en zijn edel voorbeeld navolgen.

De families D'HAEYER, LIMPENS,
HAELTERMAN, COOLENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel