

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIETER-FRANS D'HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENTINE DE STAERCKE

geboren te Nederbrakel, de 20 mei 1872, en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 1 oktober 1937, gesterkt door al de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis",

Lid van de Bond van het H. Hart en van het genootschap van St. Franciscus Xaverius.

Oud-Schepene der gemeente Nederbrakel



Er is een tijd in het leven van de mens, dat hij betrachtingen heeft en ze nastreeft. Er komt ook een tijd, zo het niet plots gebeurt, dat hij geen verlangen meer heeft, dat zelfs de zin voor alles wat tijdelijk en vergankelijk is gaat verdwijnen. Gelukkig dan zij die op een godvruchtig leven kunnen terugblikken, want voor hen is het gemakkelijk, van het tijdelijke over te schakelen naar de wereld van God en de eeuwigheid.

De duurzame overledene heeft door zijn arbeid goed gezorgd voor zijn gezin. Zijn leven lang was hij verknocht aan zijn kristelijk geloof; hij was een voorbeeldig huisvader, trouw lid van de bond van het heilig Hart en het Xaverianegenootschap. Om zijn voorbeeld van godsvrucht zal de Heer hem prijzen en belonen, want Hij heeft gezegd: "Wie mij zal belijden bij de mensen die zal ik ook belijden bij mijn Vader in de hemel". Vooral in zijn laatste jaren mocht hij ondervinden welke grote schat het is en welke grote vreugde, steeds kristelijk geleefd te hebben als vriend van God. Hoe dikwijls hebben we hem niet zijn wandeling zien maken van zijn huis tot in de kerk bij de Heer.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, zijt mijn voorbeeld steeds indachtig. Ik dank U allen voor de zeer goede zorgen en de dankbare genegenheid welke ik tot het laatste toe mocht ondervinden. Gereed voor de reis naar de eeuwigheid was ik blij door God geroepen te worden. Blijft me steeds indachtig in uwe gebeden, opdat Gods liefde en gerechtigheid mijn loon worde.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (308 d. afl.)



D: Families D'HAEYER, DE STAERCKE, GABRIELS en ROMEYNS.

Bedanken U oprecht voor de blijken van innige deelneming en gebeden.

Nederbrakel, Druk. Ww O. Surdiacourt