

✠  
"Zie ik maak alles nieuw"

Openbaring 21.5

DANKBAAR AANDENKEN AAN:

MEVROUW

## **Rachel D'HAEYER**

weduwe van Ghislain DUPRET

geboren te Nederbrakel op 22 juni 1904  
en godvruchtig overleden in het  
Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis te Oudenaarde,  
op 1 februari 1994,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Met tranen in de ogen nemen wij afscheid van deze  
gelovige en graag geziene vrouw, moeder, grootmoeder  
en overgrootmoeder.

Wanneer, vrij plots, iemand uit ons eigen midden  
voorgoed wegvalt, staan we sprakeloos.

Rachel, was een door en door goede vrouw. Zij leefde  
voor haar familie en voor anderen. Tot in de laatste  
momenten ging haar aandacht eerst naar de anderen.  
Zij was steeds bereid om te helpen waar zij  
naar kon. In nood kon men op haar steeds beroep  
doen.

Schoon was haar leven omdat ze mocht terugblikken  
op een leven van zorgen en werk, van liefde en  
toewijding, van edelmoedigheid en opoffering.

Alles heeft Rachel gegeven voor het geluk van haar

man en voor de opvoeding van haar kinderen, kleinkinderen  
en achterkleinkinderen. Daarom werd ze bemind door allen die  
haar kenden. Zij was een sterke vrouw met een groot en warm  
hart.

Samen met haar echtgenoot, Ghislain, die voor 12 jaar  
overleden is, geniet zij nu van de eeuwige, pijnloze en  
vreugdevolle rust en vrede.

Beminde kinderen en familie, dank voor uw goedheid en  
liefde die ik van jullie gekregen heb. Nu ben ik terug  
gegaan naar de Heer, van daaruit blijf ik met vader waken  
en bidden opdat U allen troost en kracht mag ontvangen in  
dit droeve moment van het leven.

Aan u allen, vrienden, bewoners en personeel van het  
Rusthuis St. Ursmarus te Zegelsem, die voor mij een steun  
en troost geweest zijn, mijn oprechte dank.

O.L. Vrouw, bid voor haar.

H. Rita, bid voor haar.

Namis: op maandag 21 februari 1994 om 19.30 uur.

---

De families  
D'HAEYER-DUPRET-COESENS-HUART,  
danken U voor de blijken van medeleven  
en uw gebed.

---

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A. RAOUL,9660 BRAKEL