

Dankbaar denken wij aan het schone leven van

Remi D'HAEYER

echtgenoot van wijlen Maria Van den Dorpe

geboren te Sint-Maria-Horebeke
op 6 september 1875
overleden te Oudenaarde
op 10 augustus 1969.

Liefderijk gebogen over zijn vrouw, drukte vader D'Haeyer precies uit wie hij was: een sterke man vol zorg voor de anderen. Niet met woorden maar daadwerkelijk stond hij klaar voor iedereen.

Al vertellend, en hij vertelde zo graag, kwam zijn klare kijk op het leven in wijze woorden naar voren.

Juist lijk moeder was hij doordrongen van Hem die het leven draagt; of zoals hijzelf zei: „Ik heb de Kracht die mij gegeven wordt.”

Ik wil zo graag dat u ons leven voortzet, nauw verbonden met elkander, steeds gastvrij voor anderen. Geloof me, wij beiden waken verder over u.

Salvator, De Pinte

De familie bedankt.