

Gelukkig die in God geloven
Als diepe wonden 't herte slaan... G. G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI D'HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

CECILE DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel de 13 Juni 1904
en godvruchtig overleden te Opbrakel de
11 Augustus 1955.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



De zwaarste beproeving die een gezin kan overkomen is het overlijden van Vader, Het huis wordt ledig als moeder verdwijnt maar hoe arm wordt het gezin waar een goede, brave en naarstige vader wegvalt!

Heer, de kroon is ons van het hoofd weggerukt! (Jerem). Gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk en vreugde, want hij was onze grote rijkdom en vol naarstigheid en toewijding zorgde hij voor ons welzijn.

De dierbare overledene is steeds een moedig man geweest! Met al de edelmoedigheid van zijn hart heeft hij de zware taak van voorbeeldige echtgenoot en vader aanvaard en God ter ere opgenomen. Hij had maar één zorg: Van zijn gezin een Hemelhuis te maken; en hij was daarin gelukt. Rijk aan verdiensten zal O. L. Heer hem in genade ontvangen: Welaan dan gij goede en trouwe dienaar tred binnen in de vreugd van uw Heer. (Luc 14,7)

Dierbare Echtgenote, dierbare Kinderen, ik begriep best, welke droefheid en troosteloosheid U nu overmeestert. Doch kom! op God vertrouwd is op de rots gebouwd! Zoekt dan uw troost alleen bij O. L. Heer en gesterkt door Gods Zegen steunt op uw eigen kracht! Ik reken nu op uw

hulp en dankbaarheid vooral door het gebed! Bidt voor mij. Vaart wel en leeft nu verder braaf, deugdzaam, kristelijk. Tot weerziens bij O. L. Heer.

Ik dank U voor al uw liefdevolle zorgen in mijn ziekte en dat God het U lone. Ik blijf over U waken door mijn Voorspraak bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid!



Mevrouw Remi D'HAEYER, geboren
Cecile DE CLERCQ:

Mejuffer Madeleine D'HAEYER;
Mejuffer Lucie D'HAEYER:

De Familiën D'HAEYER, DE PESSE-
MIER, DE CLERCQ, ROMAN;

danken U voor de bliken
van medevoelen in hun
rouw en voor uw gebed.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.