

Wie wel geleefd heeft, kan niet slecht sterven,
want zo het leven, zo de dood.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

REMI D'HAEYER

Weduwnaar van **LEONIE D'HAENZE,**

geboren te Nederbrakel de 26 April 1872 en god-
vruchtig overleden te Goferdinge de 24 November
1953, versterkt door de HH. Sacramenten der
Sterfenden en de Pauselijke Zegen.

Druk en smart heb ik gevonden, en ik heb de
naam des Heren aanroepen.

Wees mijn lot indachtig, want zoals het met mij
is vergaan, zo ook zal het uwe wezen ; heden ik,
morgen gij. Gij allen die mijn vrienden zijt, toont
nu vooral dat ge mij bemint, en bidt voor mijn ziel.

We staan hier voor het graf van een man, die diep
godvruchtig was. Hoe of wat hij ook deed, altijd
was hij stil aan het bidden, en niemand kon het ver-
moeden dat hij de Heer zo stil en dicht bij hem ge-
voelde : lang is hij sterk en kloek geweest, stoer en
neerstig aan het werk, tot op verraderlijke wijze de
ziekte is binnen gevallen als een rover ; in korte da-
gen werd zijn taai gestel gesloopt, en werd hij ten
grave gedragen, zo gaat het in het leven : niemand
kan de dood ontgaan.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank u
om de liefde en de genegenheid waarmede gij me
hebt bejegend : nog had ik gaarne enige jaren met
u doorgebracht in stille vrede ; hierboven echter is
het de Eeuwige Vrede, waarop ik u met moeder
verwacht. Vergeet me niet in vroom gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Drukk. De Croo, Overboelare.



De familiën D'Haeyer, D'Haenze, De Ruyver en
Longez,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene

DANKEN U.