

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

REMI D'HAEYER

weduwnaar in het 1e huwelijk van Mevrouw
MADELEINE VAN DEN ABEELE

weduwnaar in het 2e huwelijk van Mevrouw
GERMAINE VAN DEN ABEELE

geboren te St.-Maria-Horebeke op 6 november 1897
en godvruchtig overleden te Ronse
op 21 november 1983,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Al schijnt ons het leven lang, toch is het onbeduidend kort in het licht der eeuwigheid.

Sterven was voor Remi geen eindpunt maar een nieuw begin: de eeuwigheid. Werken en zorgen krijgen in deze levensopvatting zin en betekenis. De vruchten plukt men eerst tenvolle bij de Heer. Die brengt alles tot voltooiing.

Met volle overgave kon hij dan ook zeggen: « Heer in uw handen beveel ik mijn geest ». Na een schoon leven kon hij dan ook zo heengaan. Alles heeft hij gedaan wat in zijn vermogen lag om hen die hem waren toevertrouwd ten dienste te zijn en gelukkig te maken. Wat hij dan ook mocht verwachten heeft hij gekregen nl. dienstbaarheid en echte wederliefde.

De laatste jaren heeft hij in « Najaarszon » mogen doorbrengen, omringd door mensen die van hem hielden omdat hij voor hen goed en vriendelijk was.

Hij is heengegaan, om zijn geliefde echtgenoten te gaan verwoegen in de hemel, dankbaar tegenover zijn medemensen en dankbaar tegenover God die hij steeds trouw gediend heeft.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse

Heer en Mevrouw Roger MACHTELINCKX-BIEBUYCK,
Heer Wim MACHTELINCKX,
Heer Peter MACHTELINCKX,
De families D'HAEYER en VAN DEN ABEELE,

danken U voor de blijken van innige deelneming.