



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

***Remi Josef D'HAEYER***

geboren te Nederbrakel op 11 maart 1920  
en overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 24 mei 1998,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

**Oud-Strijder 1940-1945.**

---

De families

D'HAEYER - SIMOENS  
danken U om uw meelevens en gebed.

Heer, onze God, in dit uur bidden wij tot U voor  
deze mens die ons ontvallen is. Wij brengen hem  
voor U, zoals hij was in leven en sterven.

Zoals het leven van elke mens, kende ook hij  
goede en kwade dagen, ging vreugde en pijn aan  
zijn leven niet voorbij.

Wees dan barmhartig voor hem zoals voor ons  
allen. Gij wilt dat geen mens verloren gaat, die  
in U gelooft.

Vergeef hem wat hem in de weg staat voor eeu-  
wig heil, opdat hij ook moge deelgenoot wor-  
den aan Uw heerlijkheid. Christus immers straalt  
ons de hoop op de heerlijke verrijzenis tegemoet.

Gun aan hen, die thans treuren om een pijnlijk  
heengaan, dat zij getroost worden door heilzaam  
geloof in eeuwig leven.

Door het gebed alleen vinden we troost en moed  
om weer verder te leven, niet in wanhoop maar  
met de zekerheid dat we eens terug verenigd  
kunnen blijven met hem die ons nu verliet.

Wees deze dierbare overledene in uw gebed in-  
dachtig.

Namis op maandag 22 juni 1998 om 18.30 uur  
in de Sint-Martinuskerk te Opbrakel.