

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René-Jozef-Henri D'HAEYER

zoon van wijlen

Camiel en Melanie Versmissen

geboren te Nederbrakel, de 6 September 1907,
en er godvruchtig overleden, de 13 April 1954.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart, het Xaverianen-
genootschap en andere godsdienstige verenigingen.

Wat zouden ziekte en dood, als een onvermijdelijke noodzaak, tevens ook een blind en een zeer droevig noodlot zijn gebleven, ware het niet dat Kristus, door zijn lijden, dood en verrijzenis, het geheim ervan heeft verklaard. Zalig daarom diegenen die in Kristus sterven; want zij zullen ook lijk Hij verrijzen tot de glorie en de heerlijkheid van de hemel.

De duurzame overledene was een man die steeds voorbeeldig zijn kristelijke plichten kweet, zolang zijn gezondheid zulks toeliet. Met veel geduld en zonder klacht heeft hij zijn ziekte gedragen, in onderwerping aan Gods wil. Daarom zal hem ook het loon van de hemelse zaligheid geschonken worden en zal het nu reeds voor hem een vreugde zijn, niet langer op aarde te moeten vertoeven.

Mijn duurzame broeders, zuster, familieleden en vooral mijn neef missionaris, blijft mij allen gedenken in uwe gebeden. Hebt dank voor de zeer goede zorgen welke gij aan mij, met veel opoffering hebt besteed. Alleen O. L. Heer kan U daarvoor belonen. Tot weerziens allen in de hemel.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

*De familiën D'HAEYER en VERSMISS-
SEN.*

Drukk. DE RUYVER, Neerstr., 16, Nederbrakel