

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

RENILDE D'HAEYER

weduwe van Mynheer

THEOPHIEL ROSCAM

geboren te Nederbrakel de 16 maart 1874, en
aldaar godvruchtig overleden de 16 maart 1957.
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Derde Orde, de Confrerie van de H. Barbara en alle andere godvruchtige Genootschappen.



Wat moet het voor een oud wordend mens een vreugde zijn, zo in stilte en ingekeerdheid zijn leven, dat voorbij is voor goed, te kunnen overschouwen en te mogen vaststellen dat het rijk gevuld is met goede werken, daden van godsvrucht en daden van kristelijke naastenliefde. Voor hem is de naderende dood niet schrikbaar; het is het ogenblik waarop hij voor de ganse eeuwigheid de stem zal horen van de Meester "kom binnen gezegende mijns Vaders ..."

De duurzame overledene is altijd een zeer godvruchtige en vrome vrouw geweest. Haar zware taak van huismoeder heeft ze op voorbeeldige wijze volbracht, ter ere Gods, tot welzijn van haar gezin. Het was dan ook voor haar een grote vreugde dankbare kinderen geschaard te zien rond haar ziek- en sterfbed. Door zo te leven heeft ze bewezen de leer van Jezus begrepen te hebben: bemin God boven alles, en uw naaste als uzelf om God.

Duurbare kinderen en alle familieleden, dank uw goede zorgen, heb ik een schone oude dag

mogen beleven. In mijn gebeden heb ik in stilte al uw zorgen mee beleefd. Ik bid God opdat mijn goede voorbeelden zouden blijven nawerken en voor U een aanmoediging zouden blijven, steeds godvruchtig te zijn en het goede te doen. Blijft mij ook steeds indachtig in uw gebeden. Vaart allen wel en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (300 d. afl.)



Zeër getroffen door Uw blikken van diep kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De Familiën D'HAEYER, ROSCAM,
VAN NIEUWENHOVE en VAN
TWEMBEKE.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdlaacout